

HT Kent – Học Kinh Thánh tối thứ Sáu

JOIN US FOR

BIBLE STUDY

Tối thứ Sáu 23/7/2021



Sơ Lược Ê-xơ-ra

Tác Giả:

- Thầy Tế Lễ, Sử Gia E-xơ-ra (theo truyền thuyết Do Thái ghi nhận.)

Tác Giả:

- E-xơ-ra là một thầy tế lễ, một thầy thông giáo (Scribe) và là một đại lãnh tụ.
- Tên ông có nghĩa là “giúp đỡ” và cả cuộc đời ông đã được tận hiến để phục vụ Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Truyền thuyết cho rằng E-xơ-ra đã viết các sách I và II Sử-ký, E-xơ-ra, Nê-hê-mi, và một phần lớn Thi-thiên 119

Tác Giả:

- E-xơ-ra chẳng những thông hiểu Lời Đức Chúa Trời, mà ông còn tin tưởng và vâng theo lời ấy nữa. Ngay khi biết được tội của dân Y-sơ-ra-ên là cưới gả xô bồ và thờ thần tượng, ông đã hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho dân tộc mình (9:1-15). Sự không vâng lời của họ đã khiến ông đau đớn sâu xa (10:1). Cách đáp ứng của ông đã giúp đưa dân sự quay trở lại với Đức Chúa Trời.

Thời Điểm - CÁC NIÊN ĐẠI

- Sách E-xơ-ra được viết vào khoảng 450 B.C, ghi lại các biến cố xảy ra từ khoảng năm 538-450 B.C (thiếu giai đoạn 516-458 B.C); có lẽ bắt đầu từ rất sớm tại Ba-by-lôn và kết thúc tại Giê-ru-sa-lem.

Thời Điểm - CÁC NIÊN ĐẠI

- Giê-ru-sa-lem bị phá huỷ, những kẻ bị lưu đày sang Ba-by-lôn năm 586 B.C.
- Ba-by-lôn bị Si-ru lật đổ năm 539 B.C.
- Những kẻ bị lưu đày hồi hương về Giê-ru-sa-lem năm 538 B.C. (cuộc hồi hương lần 1)

Thời Điểm - CÁC NIÊN ĐẠI

- Việc xây cất đền thờ bắt đầu năm 536 B.C.
- Công tác xây cất bị đình chỉ năm 530 B.C.
- Đa-ri-út I lên ngôi vua Ba-tư, năm 522 B.C.
- Công tác xây dựng đền thờ được tái tục/các bức thông điệp của A-ghê, Xa-cha-ri 520 B.C.

Thời Điểm - CÁC NIÊN ĐẠI

- Đền thờ được hoàn thành, năm 516 B.C.
- E-xơ-ra về đến Giê-ru-sa-lem năm 458 B.C.
(cuộc hồi hương lần 2)
- Nê-hê-mi về đến Giê-ru-sa-lem năm 445 B.C.
(cuộc hồi hương lần 3)

Bối Cảnh Lịch Sử

Sách E-xơ-ra tiếp theo sách II Sử Ký như một quyển sách lịch sử của dân Do-thái, ghi lại việc hồi hương của họ sau thời kỳ bị lưu đày.

Chủ Đề:

Để chứng minh sự thành tín của Đức Chúa Trời và cách thức Ngài giữ các lời hứa của mình để phục hồi địa vị cho dân Ngài trên quê hương của họ.

Các Nhân Vật Chính:

- Vua Si-ru
- Xô-rô-ba-bên
- A-ghê
- Xa-cha-ri
- Vua Đa-ri-út
- Vua A-t-ta-xét-xe I
- E-xơ-ra.

Những địa danh chính:

- Ba-by-lôn
- Giê-ru-sa-lem

Những nét đặc trưng của sách Ê-xơ-ra:

- Trong bộ Thánh Kinh Cựu Ước Hy-bá-lai, E-xơ-ra và Nê-hê-mi chỉ là một sách, và cùng với E-xơ-tê, đó là những sách sử ký về thời kỳ hậu lưu đày.

Những nét đặc trưng của sách Ê-xơ-ra:

- Các sách tiên tri của thời kỳ hậu lưu đày là A-ghê, Xa-cha-ri, và Ma-la-chi.
- Hai sách A-ghê và Xa-cha-ri phải được nghiên cứu chung với sách Ê-xơ-ra, vì các vị này đã nói tiên tri trong giai đoạn tái xây dựng đất nước Y-sơ-ra-ên.

E-XƠ-RA

Dân Giu-đa trở về từ nơi phu tù Ba-by-lôn

ƯU TIÊN CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG CHÚA						KHOẢNG CÁCH 57 NĂM	THỰC HÀNH CÙNG ĐI VỚI CHÚA			
Chiếu chỉ của vua Si-ru	Dân sự trở về	Tiến trình xây cất lại đền thờ	Xảy ra nan đề	Khởi công xây cất lại	Hoàn tất công trình		Sự quan phòng của Chúa	Dân sự trở về	Tội lỗi của dân sự. Cầu nguyện xưng tội	Lời giao ước --- Thanh lọc các cuộc hôn nhân với những người nữ ngoại bang
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
TU BỎ / KHÔI PHỤC LẠI ĐỀN THỜ							(không được ghi chép lại)	CHÍNH ĐÓN LẠI DÂN SỰ		
538 B.C		520 B.C		515 B.C		458 B.C		456 B.C		
Trở về lần thứ nhất dưới sự lãnh đạo của Xô-rô-ba-bên (Tái thiết lập hệ thống thờ phượng)						Trở về lần thứ nhì dưới sự lãnh đạo của E-xơ-ra (Sự ăn năn triệt để)				
<i>"... cả thầy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, bèn chối dậy."</i> (1:5b)						[Ê-XƠ-TÊ]	<i>"nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ..."</i> (7:9) <i>Vì E-xơ-ra đã định chỉ tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng.</i> (7:10)			
23 năm							2 năm			

... Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, (1:1a)

BỔ CỤC:

- Dân Giu-đa bị lưu đày được phép trở về Giê-ru-sa-lem (1-2).
- Xây lại đền thờ Đức Chúa Trời (3)
- Nan đề chống đối việc xây cất đền thờ (4)
- Bắt đầu xây cất lại (5)
- Hoàn tất công trình xây cất đền thờ (6)

BỔ CỤC:

- Sự quan phòng của Chúa (7).
- Dân sự trở về (lần 2) cùng với E-xơ-ra (8)
- Tội lỗi của dân sự và lời cầu nguyện của E-xơ-ra (9)
- Lời giao ước của dân sự. Sự thanh lọc hôn nhân với những người nữ ngoại bang. (10)

Tóm tắt nội dung:

1. Dân Do-thái hồi hương

Việc từ Ba-by-lôn trở về xứ Y-sơ-ra-ên của người Do-thái chứng tỏ đức tin mà họ đặt vào lời hứa của Đức Chúa Trời là sẽ phục hồi địa vị cho họ với tư cách một dân tộc. Chẳng những họ chỉ trở về quê cha đất tổ, mà cả với nơi mà tổ tiên họ đã hứa sẽ noi theo Đức Chúa Trời

Tóm tắt nội dung:

2. Tái tận hiến

Năm 536 B.C, Xô-rô-ba-bên lãnh đạo dân sự trong việc lập lại bàn thờ và đặt nền cho đền thờ. Họ tái lập các cửa lễ hằng ngày và các kỳ lễ hằng năm và tái tận hiến chính họ cho việc thờ phượng thuộc linh đối với Đức Chúa Trời một cách mới mẻ.

Tóm tắt nội dung:

3. Sự chống đối

Chống đối đã đến ngay sau khi chiếc bàn thờ được dựng lại, và nền đền thờ được thiết đặt. Các kẻ thù của người Do-thái đã dùng sự lừa dối để ngăn trở việc xây dựng hơn sáu năm. Cuối cùng, đã có một chiếu chỉ ra lệnh đình chỉ hoàn toàn việc xây dựng. Sự chống đối này đã thử thách nghiêm trọng đức tin vốn đã có phần rúng động của họ

Tóm tắt nội dung:

4. Lời của Đức Chúa Trời

Khi dân sự trở về xứ, là họ cũng trở về dưới ảnh hưởng của Lời Đức Chúa Trời. Các nhà tiên tri A-ghe và Xa-cha-ri tiếp tay khuyến khích họ, trong khi E-xơ-ra truyền giảng Kinh điển để gây dựng họ. Lời Đức Chúa Trời đem đến cho họ những gì họ cần để làm việc cho Đức Chúa Trời.

Tóm tắt nội dung:

5. Đức Tin và Hành Động

Lời khuyên giục dân Y-sơ-ra-ên của các cấp lãnh đạo là động lực thúc đẩy dân sự hoàn thành việc xây cất đền thờ. Qua nhiều năm, họ đã cưới gả xô bồ với những kẻ thờ thần tượng và theo các tập tục ngoại đạo. Đức tin của họ qua thử thách đã hồi sinh, đưa họ tới chỗ cất đi tội lỗi khỏi đời sống họ.

Áp dụng bài học:

1. Qua sự hồi hương của dân Do-thái:

Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ thương xót của Ngài với tất cả các thế hệ, Ngài đã ưu ái phục hồi địa vị cho dân sự Ngài. Cho dù “cuộc lưu đày của chúng ta hiện nay có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng không hề bị tách rời khỏi tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ngài sẽ phục hồi địa vị cho chúng ta khi chúng ta trở về với Ngài.

Áp dụng bài học:

2. Qua sự tận hiến:

Bằng việc tái cung hiến bàn thờ, dân sự đã tái tận hiến chính họ cho Đức Chúa Trời và cho công việc Ngài. Muốn tăng trưởng thuộc linh, việc tận hiến của chúng ta phải thường được làm mới lại luôn. Khi chúng ta tái tận hiến cho Đức Chúa Trời, đời sống chúng ta sẽ trở thành những bàn thờ dành cho Ngài.

Áp dụng bài học:

3. Đối diện với những sự chống đối, thử thách:
Sẽ luôn luôn có những kẻ thù chống lại công việc của Đức Chúa Trời. Đời sống người tin Chúa thì chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng Đức Chúa Trời có thể cai trị trên mọi ngăn trở đối với công việc Ngài. Khi gặp chống đối, chúng ta không nên nao núng hoặc rút lui, mà phải tỏ ra tích cực và kiên nhẫn.

Áp dụng bài học:

4. Đức tin và hành động:

Đức tin đã dẫn họ tới chỗ hoàn thành đền thờ và cất tội lỗi khỏi xã hội của họ. Khi chúng ta hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, thì cũng phải hành động để hoàn thành các trách nhiệm hằng ngày. Chỉ nói tin thì chưa đủ chúng ta còn phải thực hiện những thay đổi mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nữa.

CÂU CHÌA KHÓA / CÂU GHI NHỚ

21 Những người Y-sơ-ra-ên đã bị bắt làm phu tù được về, bèn ăn lễ Vượt qua, luôn với những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Y-sơ-ra-ên, đặng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

22 Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái lạc, và có cảm động lòng vua A-si-ri đoái xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. (E-xơ-ra 6: 21-22)

The End

CẦU NGUYỆN

Thank you for

COMING